

O Heer ! Gij hadt ons eene moeder gegeven voor
ons geluk. Gij vraagt ze weder en wij geven Ze U
zonder morren, doch met het hert vol droefheid.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

SYLVIE GAUBLOMME,

weduwe van Mijnheer

PETRUS DE VUYST,

*geboren te St Martens-Lierde, den 20 October 1854,
en aldaar godvruchtig overleden den 20 October 1927
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.*



Zij was een omzichtige vrouw, bekleed met ootmoedigheid, kloekmoedigheid en eerbaarheid. Zij droeg een uitmuntende zorg voor haar huisgezin, en bestuurde het godsdienstiglijk. Spreuken.

Zij vond haar geluk in 't kwijten harer plichten van echt christene moeder; hare kinderen waren het voorwerp harer teederste zorgen. Zij waakte over hen, weerhield ze van het kwaad en spaarde geene moeite om ze te doen opgroeien in eere en deugd voor God en voor de menschen. H. Ephrem.

Duurbare Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden, ik dank u uit ganscher herte voor de liefderijke zorgen die gij mij altijd en bijzonderlijk gedurende mijne laatste ziekte hebt bewezen... Ik verlaat een tranendal om over te gaan tot het eeuwig geluk. Vaartwel, en tot wederziens in het eeuwig Vaderland. Intusschen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid! 100 dagen afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid!
300 dagen afl.

Drukk. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 12746.