

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

O dood, o bittere dood, hoe scheidt gij ons van mal-
kander en hoe wel leert gij ons wat wij op de wereld
zijn. H. Hieron.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA GEENENS

Echtgenoot van Mijnheer

Fredor Clement

geboren te Nukerke den 21 Mei 1893

en er overleden den 25 Januari 1940.

Eenvoudig en oprecht van harte, vreesde zij God en
week af van het kwaad. Job. I.

Voor deze die wel leven is de dood niets anders als
de overgang tot een beter leven, tot een eeuwig en on-
sterfelijk leven, waaraan geen einde te vinden is. — En
men leert wel sterven als men getracht heeft wel te le-
ven. H. Joan, Chrijs. - H. Aug.

Beminde Echtgenoot, Dochter, Broeders, Zusters en
Bloedverwanten, ik smeed er u om, hebt medelijden
met mijne ziel. Ik verlaat u, maar onze scheiding zal
niet lang zijn, wij zullen elkander wederzien.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. 300 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quad. afl.

R. I. P.

Drukkerij Hoffmann. Nukerke.