

Kostbaar is in de oogen des Heeren de dood
zijner vroomen. Ps.



BID VOOR DE ZIEL

van

Barbara Geirnaert

Weduwe van

Edward De Fleurquin,

geboren te Doornzele-Evergem den 4 December
1850 en er godvruchtig overleden den 22 Augusti
1930, versterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid der Broederschap van het H. Hart.

De rechtveerdige leeft uit geloof. (Rom.) zij
schuwde het kwaad met eene uiterste bezorgd-
heid, onderhield stipt en getrouw de gebode,
en beoefende ieverachtig en blijgemoed de deugd
al de dagen van haar lang leven.

Toonbeeld van godsvrucht vond zij hare wel-
lust in de dagelijksche mis en het bezoeken van
het Allerheiligste Sacrament.

Waarde vriendin van het H. Hert ieverde zij ge-
stadig om zijne devotie wel te onderhouden en
zooveel mogelijk te verspreiden. Akte van eere-
(boet.

Zij heeft ons haar voorbeeld achtergelaten op-
dat wij hare voetstappen zouden volgen. Petr.

Beminde Kinderen en kleinkinderen, ik sterf
gerust en geerne, met de zoete hoop u allen voor
eeuwig weer zien in den hemel. Blijft intusschen
moedig en fier volherden in den dienst des Hee-
ren.

Allerbermhertigste Jezus, verleen haar de eeu-
wige rust. 7 j. en 7 q. a.

Evergem, druk. Van der Aa.