

**Geloofd zij Jesus Christus! Amen.**

Bemind bij God en bij de menschen, is hare gedachtenis in zegening. ECCLES. XLV, 1.

BID VOOR  DE ZIEL VAN  
JUFVROUW

**DOLPHINA GERNIERS**

dochter van

d' Heer PIETER FRANCIES en van Vrouw  
URSULA DE GROOTE,

**Eerste Prefecte der Congregatie van O. L. Vr.,**

*lid van het 3<sup>de</sup> Order van den H. Franciscus,  
van de Confreriën van het H. Hart, van den we-*

*kelijkschen Kruisweg, van den H. Maurus, enz.,*

geboren te Elseghem den 15 October 1825  
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen  
den 1 Februarij 1909.

Zonder schrik zag zij de dood naderen en in 's  
Heerens vrede sliep zij zachtjes in. S. ALPH.

O wat schoone hoop van zaligheid hebben zij  
die er in volharden dagelijks den Rozenkrans te  
bidden. S. ALPH.

Gelijk eene heilige Catharina van Senen, was zij  
zachtmoedig, ootmoedig en liefderijk, overtuigd  
dat zulks de vurigste verlangens waren van Jesus'  
goddelijk Hart. Zóó was zij een voorbeeld voor iede-  
reeren en won voor haar zelve een gerust gemoed  
en eenen heiligen vrede, gansch overgelaten aan  
Gods welbehagen. S. FRANC. SAL.

Mijne geliefde Zuster, wij scheiden niet voor lang,  
laat ons in Gods liefde vereenigd blijven, tot we-  
derziens in den hemel.

Zalig de dooden die in den Heer sterven, de ver-  
dienen hunner goede werken volgen hen. Kerk off.

*Zoet Hart van Maria, wees mijne behoudenis.*  
(300 dag. afl.)

*Mijn Jesus barmhartigheid.* (100 dag. afl.)

Elseghem drukk Gehr Van Neste.