

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van *Mevrouw*

Clemence GHIJS

weduwe van

MIJNHEER PIERRE MORRE

geboren te Opbrakel den 14 Juni 1849, en godvruchtig overleden te Grootenberge, den 28 Maart 1929, versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Confreriën van O. L. Vr. van Deynsbeke, van de H. Barbara, den Wekelijkschen Kruisweg en andere Genootschappen.

~ ~ ~

Oefen u in de godsvrucht... De godsvrucht is tot alles nuttig, dewijl zij de belofte heeft van dit leven en van het toekomstige I Tim IV. 7-8.

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van den gene die ons moet oordeelen. Margareta Maria.

Bemin Jezus en houd Hem voor vriend, want, als alle anderen u zullen verlaten zal Hij u niet begeven. Blijf bij Jezus voor leven en dood. Vertrouw u op dezen getrouwen vriend, Hij alleen zal u bijblijven. Thom. a Kempis II 7.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik ten jongsten dage uit de aarde verrijzen zal, En ik zal mijnen God zien en mijne oogen zullen Hem aanschouwen. Deze mijne hoop ligt opgesloten in mijn boezem. Job. XXII. 29.

Toon ons, o Maria, na de ballingschap de gezegende vrucht uws lichaams Jezus. Salve Reg,

Mijne lieve Kleindochter, mijn eenige vreugde, mijne eenige troost in mijnen ouden dag, vergeet uwe Grootmoeder niet in uwe gebeden. Van uit den hemel zal ik met uwe zalige Moeder over u waken.

*Mijn Jesus, barmhertigheid ! 100 dag. afl.
Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijn heil
300 d.afl.*

Druk. De Keyser & Schautteet, Sottegem