

De dood is als een geluksbode voor de mens die vele beproevingen en een langdurige ziekte onderstaan heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

FLORENTIA GHIJSSENS

Weduwe van wijlen de Heer

JAN COPPENS

Geboren te Aalst, de 7 December 1882 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de 19 April 1955 gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en na de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis» te hebben ontvangen.

Zij was erelid van de Bond van het H. Hart, lid der Derde Orde van St-Franciscus en van verschillende godvruchtige genootschappen.

Gelijk het leven van de mens is, zo is ook zijn einde. Een deugdzaam leven is gevolgd door een zalige dood. De mens die in leven en sterven zich gans overgeeft aan de Heilige Wil van God, zal in vrede sterven.

Deze dierbare overledene, was een zorgvuldige huisvrouw en een goede moeder. Zij hetefde strijd van het leven gekend, vele lastige dagen door gemaakt, maar steeds opgeruimd heeft ze met moed haar dagelijkse taak volbracht. Diep godvruchtig heeft ze steeds haar troost gevonden in het gebed en het veelvuldig ontvangen der H.H. Sacramenten. Zij heeft steeds een kinderlijke liefde gehad tot O. L. Vrouw.

Bemide kinderen en kleinkinderen, weent niet, ik ben nu verenigd met vader, van uit de hemel zullen wij over U waken. Te midden van beproevingen blijft steeds betrouwen op Hierboven. Ik dank U voor uwe genegenheid en zorgen vooral in mijn laatste dagen. Bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.