

De dood der rechtvaardigen is geen dood; zij  
ontslapen zachtjes op de aarde om in den hemel  
te ontwaken. H. Alph.

## ZALIGE GEDACHTENIS VAN

Mevrouw

## Marie - Isalie GOEMINNE

echtgenoot van Mijnheer

Cyrille VINDEVOGHEL

*geboren te Etichove den 5 Februari 1870 en  
godoruchtig overleden te Melden den 5  
Juni 1926, voorzien van de H.H. Sacramenten.*

---

De afgestorvene en zeer betreurde echtgenoot  
was eene zeer weerdige moeder, vol bekommernis  
en zelfopoffering voor haar huisgezin en hare kin-  
deren. De werken van hare christelijke en moe-  
derlijke deugden waren de blijken en de weer-  
klank van hare vurige en sterke liefde tot God en  
zijne heilige wet. Dit stichtend en liefdevol leven  
voor het goed voedde en versterkte zij aan de lief-  
devolle bron van het liefderijk hert van Jezus. Tal-  
rijk en stichtend waren hare vurige communiën.

Rechtzinnig, godsdienstig, vervuld met moeder-  
lijke bezorgdheid voor hare kinderen, goedher-  
tig, minzaam en medelijdend voor haren even-  
mensch, verlaat zij ons met de troostvolle oertui-  
ging van verdienstelijkheid voor God en de men-  
schen. In de eenvoudigheid des herten, in christen  
geduld en in de ware rechtzinnigheid heeft zij  
gesproken en gehandeld. Zij heeft hare plichten  
gekend, zij heeft hare plichten vervuld.

Dierbare echtgenoot, troost u! Hier in den he-  
mel zien wij elkander weder. Geliefde kinderen,  
gedenk mijne lessen, mijne voorbeelden, mijne  
zorgen, mijne liefde! Eert en bemint uwen vader  
heel uw leven lang, blijft steeds elkander hartelijk  
beminnen en blijft mij indachtig in uwe gebeden;  
en gij, mijne allerliefste Moeder, weest niet be-  
dreefd, maar aanbidden wij te zamen den heiligen  
wil van God.

