

Hebt medelijden met mij, hebt medelijden met  
mij, gij ten minste mijne vrienden, want de hand  
van God heeft mij geraakt. Job. 19. V. 21.



## BIDT VOOR DE ZIEL

van den Eerwaarden Heer

### Franciscus VAN ACHTER,

*geboren te Geerardsbergen, den 28 September 1813*

*priester gewijd te Gent, den 10 Juni . . . 1843*

*Onderpastoor te Erwetegem, Buggenhout en*

*Zeke . . . . . 1860*

*Pastoor te Munckzwalm . . . . . 1860*

*Pastoor te Doornzeledries . . . . . 1869*

*Ontslaggever . . . . . 1883*

*overleden te Geerardsbergen den 21 Februari 1894*

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN.

*gedekoreerd om zijne zelfsoffering in 1846.*



Begaafd met een vreedzaam en altijd vrolijk  
karakter, deugdminnend van inborst, diende hij tot  
voorbeeld en opwekking aan allen die hem naderden.

De Heer heeft hem beproefd als het goud in den  
smeltoven. In zijne ziekte heeft hij ellendige en  
smartelijke nachten doorgebracht; doch hij vond  
troost en kracht in den Heer; in druk en smart aan-  
riep hij zijnen H. Naam. Sap. Job. Ps.

Zoet hert van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Druk. G. Bidez. Geerardsbergen.