

A. M. D. G.



Ter Zalige Gedachtenis

VAN DEN EERW. HEER

PETRUS-LUDOV. DE MEULEMEESTER

ZOON VAN

M.^r PETRUS EN VROUW CAROLINA DE VOS,

Geboren te Schoorisse, den 1 Februari 1821.

In de Orde der Jesuiten getreden in 1842.

Naar America vertrokken in 1846.

Aldaar priester gewijd en beurtelings missionaris en professor bij het gesticht van Loyola te Baltimore, Pastoor van Sint Franciscus Xaverius kerk der Zwartten,

Stichter en Bestuurder van een Weezenhuis van Zwarte Religieuzen en Zwarte meisjes.

Na veel arbeid en eene langdurige kwijning in den Heer ontslapen te Baltimore den 26 September 1877.

O uitmuntende waardigheid des Priesters, in wiens handen de Zoon Gods mensch wordt.

H. AUGUSTINUS.

Wanneer de Priester Mis leest, vereert hij God, hij verheugt de Engelen, hij sticht de Kerk, hij helpt de levenden, hij verschaft rust aan de afgestorvenen, en hij maakt zich zelven deelachtig van alle goederen.

TH. A KEMPIS B, 4. K. 5.

PETRUS zeide tot Jesus: zie wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd. Jesus antwoordde en zeide: Voorwaar zeg ik U; er is niemand die huis of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers om mijnentwil om het Evangelie zal verlaten hebben, of hij ontvangt honderdmaal zoo veel, nu in dezen tijd... bij vervolgingen, en in de toekomstige eeuw het eeuwige leven.

MARC. X. 28-30.

Heilig Hart van Jesus, wees mijne toevlucht.
(300 dagen afaalt.)

R.

I.

P.

Gent, Florimond Van Loo.

