

*Gij zult mij niet meer zien, gij allen, wien ik het rijk
Gods verkondigd heb.* Hand d. Ap. XX. 25.



Zalige Gedachtenis
van den Eerwâarden Heer
Carolus Ludovicus
VERSLUYS,

*Geboren te Somergem den 28 November . . . 1832.
Priester gewijd in . . . 1858.
Coadjutor te Petegem bij Deinze en te Nederhasselt . . . 1858.
Onderpastoor te Zelzaete Mei . . . 1859.
Onderpastoor te St. Jan Baptist Gent, Februari . . . 1866.
Pastoor te Schoorisse 3 Mei . . . 1878.
En aldaar godvruchtig overleden den 5 October . . . 1889.*

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Heer, ik heb den luister van uw huis bemind
en de woonplaats van uwe heerlijkheid. Ja, de
teer van Gods huis heeft mij verolouwen.

Hij was een man zonder geveinsdheid, hij was
zechtveerdig, vreesde God en week af van het
kwaad. Ps. XXV. 8 en 6.
Job 1

Weest uwe overzeten indachtig, die u Gods woord
verkondigd hebben; overweegt hoe zij den loop
huns levens hebben geëindigd en volgt hun ge-
loof na. Hebr. XII. 7.

O Maria, ik was u toegewijd van mijne kindshoud
af. Ik groet U, glorie en hoop des Priesters. Ik groet
U, sleutel van het Paradijs. H. Epitafium.

Jesús, María, Joseph, geeft aan de Ziel van uwen die -
naar Carolus Ludovicus de eeuwige rust. (300 dagen afl)

R. I. P.

