

Ga helemaal op in uw taak. II Tim IV, S.
En moest ik alle kennis bezitten, maar geen
liefde, dan ben ik niets. I Cor XIII, 2.



Een kloeke Kempische jongen; van zijn collegejaren af bescheiden, rechtzinnig, edelmoedig, vastberaden. Werk, Wetenschap, Wijding! Dat leerde hij zijn Normalisten: Zelf iets en iemand zijn, elk op zijn plaats, en, altijd, op het bovennatuurlijk plan. Zo boetseerde hij jonge mannen die hun leven lang zijn vingerdruk bewaren zullen, zijn stuwkracht verder dragen. Zwarte pijnen doorpriemden soms zijn lichaam maar konden hem niet blijvend neervellen... Wel moest hij, na zes en dertig jaar, zijn levenswerk vaarwel zeggen; maar hij ging niet op rust om te rusten, in 't Gods- en Weeshuis! Aan een lagere school, door hem verbouwd en almaar uitgebreid, bleef hij de man van de Catechismus, van 't Oud en 't Nieuw Verbond, en van de Aardrijkskunde. Het brood van zijn geleerdheid en van zijn ondervinding brak hij nu simpel en smakelijk voor kinderen van de buiten; zijn priesterwoord leidde Zusters, onderwijzeressen, leerlingen; weesjes, ouderlingen, zieken vonden in hem een Vader, dag en nacht bezorgd om hun stoffelijk en geestelijk welzijn... tot dat hij zelf, in volle les, de stem van den Engel hoorde: "Dit is het eindel," en gelaten, betrouwend en stil, te Gode ging.

Zijn Familie die hij zo beminde, zijn dorpsgenoten, zijn studiemakkers, zijn oud-collega's en oud-leerlingen, zijn school, zijn Gods- en Weeshuis, zijn Zusters en zijn Confraters treuren om hem en danken den Heer om dit schone priesterleven.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!

Lieve Vrouwke van de Zandkapel, sta me ter zijde!



TOT VROOM AANDENKEN AAN

Zeereerwaarde Heer

LODEWIJK HEYLEN

Ridder in de Kroonorde

Geboren te Noorderwijk 28 November 1878

Priester gewijd te Mechelen 19 April 1903

Leraar aan de Mechelse Normalschool

30 Maart 1903

Bestuurder van Arendonk's Gods- en Weeshuis

7 Juli 1939

en daar godvruchtig overleden 10 Februari 1950.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.
