

Jesus, Maria, Joseph, Bernardus.

Leven wij als heiligen, om het geluk te hebben
van te sterven gelijk zij.

H. BENEDICT.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

ZUSTER BARBARA

IN DE WERELD

ANNA MARIA VAN DE CATSYNE

geboren te Nederbrakel, den 22 Mei 1822

getreden in het klooster de Haven van Maria

(Bijloke) te Gent, den 5 September 1842

gekleed, den 26 October 1843

geprofest, den 28 November 1844

godvruchtiglijk in den Heer ontslapen, den

6 Juni 1884

Heer, ik heb alle uwe geboden onderhouden van
mijne jeugd af, wat ontbreekt mij nog? Jesus zegde:
Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop wat
gij hebt, geef het den armen, en gij zult een schat
hebben in den hemel, en kom, volg mij.

MATTH. XIX, v/. 20, 21.

Onderdanig aan hare overste, vol liefde voor haren
evenmensch, zocht zij de laatste plaats, maar zij
trachtte de eerste te zijn op den weg die naar den
hemel leidt.

H. ENNODE, bisschop.

Zalig zijn de vreedzamigen; want zij zullen Gods
kinderen genoemd worden.

MATTH. V, 9.

Ik heb mij aan U, o Maria, mijne koningin toege-
wijd, gij zijt, o Maagd zonder vlek, de Haven waar
ik ingevlucht ben.

H. EPHREM.

Ik was verheugd, dat tot mij gezegd werd: wij
gaan op naar het huis des Heeren.

Ps. CXXI, v/. 1.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 d. afl., Leo XII.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 dagen afaat.)

R.

I.

P.

Gent, dr. S. Leliaert, A. Siffer & C^o.