

Eert God nit geheel uwe ziel en eerbiedigt zijne priesters; (Eccl. VII, 31.) want het priesterschap is een vorstendom, eerbiedwaardiger en verhevener dan het koningdom. (H. CHRYS.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

J. B. Van Nieuwenborgh

Geboren te Oost-Roosebeke, den 24 Mei	1799;
Priester gewijd te Mechelen, den 10 Augusti	1824;
Coadjutor te Ettelgem (W.-VI), den 7 Octob.	1824;
Coadjutor te Stalhille (W.-VI), den 26 Nov.	1824;
Onderpastoor van O. L. V. kerk te Pamele, den 29 September	1828;
Pastoor te Maarke, den 10 October	1838;
Aldaar in den Heer ontslapen, den 8 Januari	1876.

—o—

Hij heeft zijne schapen gevoed in de eenvoudigheid zijns harten. Ps. LXXVII, 72.

Door zijne zorg zag hij met voldoening een klooster tot stand komen, en verwaarloosde niets van hetgeen zijne kudde tot welzijn kon strekken.

Rechtschapen, voorkomend en weldoende jegens allen, was hij vooral de oog der blinden, de voet der krempelen, de vader der armen. Job XXIX.

Ook werd hij bemind van God en van de menschen. Eccl. XLV.

Ik heb kwellingen en pijnen geleden, en met betrouwen den naam des Heeren aanroepen. Ps. CXIV

Ik smEEK u, Broeders door onzen Heer Jesus-Christus en de liefde des H. Geestes, mij bij God te gedenken in uwe gebeden. Ad Rom. XV, 20.

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne toevlucht.
(300 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde Snelpersdruk van Th. Devos.