

Ik zal U geven , zegt de Heer , Herders
volgens mijn hert, die U zullen voeden in
kennissen en leering: JEREM. III.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN DEN ZEER EERWEERDEN HEER

Carolus = Ludovicus d'Hooghe ,

*Geboren te Belcele den 5 Maart 1825 ,
Priester gewijd den 21 September 1850 ,
Professor in het Kollegie van Geertsbergen ,
October 1850 ,
Principaal bij hetzelfde Gesticht den
30 September 1856 ,
Pastoor te Schoorisse den 14 September . 1863 ,
Pastoor van S^{te} Anna te Gent. 25 April . . 1878 ,
Aldaar overleden den 6 December 1887 ,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden .*

De deur des Hemels is open voor allen die
hun betrouwen in Maria stellen. H. BONAV.

Watis er edeler dan het verstand te geleiden,
en het hert te vormen van de jeugd.

H. JOAN: CHRYSOST.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen
verkort, niets blijft mij meer over dan het graf...

Verlos mij, ó Heer. en gedenk, ik bid en
smEEK U, gedenk dat ik in uwe tegenwoordig-
heid gewandeld heb in oprechtheid en met een
volmaakt hert, en dat ik gedaan heb wat goed
in uwe oogen was. JOB XIII. ISAÏ. XXVIII.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid !
Mijn Jezus, bermhertigheid !

(300 - 100 dagen afaat.)

R. I. P.