

Jezus, Maria, Jozef, Franciscus.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL

van

ZUSTER ROSALIA,
(AMELIA VAN HECKE,)

Geboren te HAMME, den 13 November 1816

In het klooster getreden te Opbrakel, 25 September 1844

Geprofest, den 15 October 1845

In den Heer ontslapen in het klooster te ETICHOVE,
den 18 Juni 1887

Voorzien van de HH. Sakramenten Onzer Moeder,
de H. Kerk.



Godvreezend en nederig diende zij met grooten iever en liefde haren goddelijken Bruidegom in zijne arme lidmaten; zij nam deel in hun lijden en hielp hen voor zooveel zij kon; wetende dat de werken van barmhertigheid allermeeft verdienstig zijn, als zij geschieden aan arme menschen, alleenlijk uit liefde Gods, en om Gods wil.

In hare ziekte was zij niet alleen onderworpen, maar verheugd: zij dankte uit ganscher herte den Heer om het lijden dat Hij haar overzondt, ten einde geheel gezuiverd voor Hem te mogen verschijnen. Alzoo verliet zij dit dal van lijden, in de hoop van welhaast Gods Aanschijn te aanschouwen en in God alle goed te genieten, en ook van ééns voor hare werken van barmhertigheid te ontvangen den eeuwigen loon, dien Christus in de tegenwoordigheid van alle menschen in het laatste oordeel zal geven, volgens zijne uitdrukkelijke belofte.

Bemide Medezusters, arme ouderlingen, ik verzoek ootmoediglijk de hulp uwer gebeden.

Barmhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

R. I. P.

Drukk. Fl. D' Hoogne, Haasdonk.