

Zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen barm-
hertigheid verwerven. Matth. V. 7



Bid voor de Ziel van

Dame Marie Thérèse

in de wereld Jufvrouw

MATHILDE GEVAERT

geboren te Bevere den 4 October 1834
in het hospitaal van O. L. V. getreden te
Audenaarde den 15 October 1856
Gekleed den 22 December 1856
Geprofest den 1 Februari 1858
Overleden den 8 December 1902

— — —
Heer ik heb de glorie van uw huis bemind, en ik
vraag u slechts eene zaak : dat ik den Hemel, het huis
van mijnen God, in alle eeuwen moge bewonen.

Psalm XXV — XXVI

Wat een groot betrouwen op eene zalige dood zal
geven is: de volmaakte verachting der wereld, het vu-
rig verlangen in de deugden voortgang te doen, de
liefde der regeltucht, de arbeid der boetveerdigheid,
de vlijt in het gehoorzamen, de verloochening van
zich zelve en het verdragen van allen tegenspoed om
de liefde van Jesus.

Imit. Christi I 23

Eene religieuze, die stiptelijk den regel onderhoudt,
gaat niet, maar vliegt tot de volmaaktheid.

H. Theresia.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afaat.)

2442 — Dr. Ch. De Vos-Holvoet, Audenaarde.