

Geloofd zij Jesus Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JAN BAPTIST ORINS

Echtgenoot van vrouw

MARIE MATHILDE WALLEZ

geboren te Nederbrakel den 13 Juli 1850
en overleden te Schoorisse den 20 Maart 1923
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

— « 0 » —

Het lijden met geduld verdragen, voltrekt de kroon die God bereidt in den Hemel. G. LIG.

Geen grooter beproeving kon mij overkomen dan die onbekende ziekte. Ik was ten uiterste ellendig geworden; er was geene gezondheid meer in mijn vleesch, mijne krachten hadden mij verlaten (Ps. 37) Ellendige maanden heb ik geteld en droevige nachten (Ps. 68) maar ik onderwierp mij aan Gods wil en Hij troostte mij.

Hij zag de dood aankomen zonder angst met de gerustheid van een zuiver geweten, voor allen die hem bezoek brachten was hij een voorbeeld van verdueligheid en zachtmoedigheid.

Dierbare Echtgenoot en beminde Kinderen, ik dank u van harte zeer om al uw verkleefde zorgen waarmee gij mij zoo mild hebt bedeed in 's Heeren naam: uw loon zal groot zijn in den Hemel.

Wat ik nog van u verzoek, dat is dat gij mij zoudt indachtig blijven in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

V. Portois Schoorisse.