

Mijn Jesus! barmhartigheid! (100 dagen afaat.)

De kwellingen mijns harten zijn vermenigvuldigd;
verlost mij, o Heer, uit mijne noodwendigheden. Aanzie
mijne bedruktheid en lijden, en vergeef mij alle mijne
zonden.

PSALM. XXIV. 17-18,



BID VOOR DE ZIEL

VAN

ADELAÏDA HEUVICK

WEDUWE VAN

JOANNES-BAPTISTA DE BISSCHOP,

Lid der Broederschappen van het Allerh. Hart van Jesus en
van den H. Rochus,

geboren te Nukerke den 1 Augustus 1824, en, na eene langdurige en pijnlijke ziekte, overleden te Schoorisse den 15 December 1885. na ontvangen te hebben de Rechten Onzer Moeder de H. Kerk.

Mijne Kinderen en Vrienden, waarom beweent gij mij, dewijl ik te vrede ben van de wijze op dewelke het God behaagd heeft mij te behandelen? Welke zijn de goederen des levens die gij mij kondet wenschen? Is het immers niet vol krankheden, ellenden en droefheid? Ik heb ze maar al te veel beproefd, en ik zou God niet genoeg kunnen loven van mij ervan verlost te hebben.

DE GELEKZ. JOAN. VAN AVILA. BRIEF LXI.

Alwie mij zag getuigde voormij dat ik den armen, die om bijstand smeekte, en de hulpelooze wees gered heb. Hij die in nood was, overlaaddé mij met zegeningen, en ik vervulde het hart der weduwe met vertroosting.... Nooit heb ik den vreemdeling verstooten. mijn huis stond altijd open voor den reiziger. JOB XXIX, 11, 12, 13, 32

De Moeder Gods is ook mijne Moeder. (H. AEG.) Wie haar vindt, bezit het waar geluk. (H. HERN.)

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. aht.)
Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. a.)
Barmhartige Jesus geefhaar de eeuwige rust. (7 j. en 7 q.)