

Geloof! zij Jesus-Christus! Amen.  
(100 dagen afaat.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van Jufvrouw

CATHARINA ROMAN

*geboren te S<sup>te</sup> Maria Hoorebeke  
en overleden te Sulsique den 5 December 1899,  
in den gezegenden ouderdom van 85 jaren,  
voorzien van de HH. Sacramenten  
der stervenden.*

De hooge jaren zijn eene kroon van eer;  
wanneer zij op den weg der rec tveerdigheid  
gevonden worden. Prov. 16 V. 31.

Ik heb den weg des Heeren bewaard en zijne  
geboden gevolgd; op den dag mijns lijdens  
heeft hij mij voorkomen, en is mijne sterke  
steun geweest. Reg. 22.

Haar dengdzaam leven verdiende eene zalige  
dood. Van jongs af was zij waarlijk goed, vol  
zachtmoedigheid en geschikt in hare zeden.  
2 Mach.

Laten wij ons best doen om te leven gelijk de  
rechtveerdigen en nog meer om te sterven  
gelijk zij. H. Bern.

En dat het ons niet vervele de overledenen te  
helpen. H. Joan. Chrys.

Zoet hert van Jesus, wees mijnen toevlucht.  
(300 dagen afaat).

**R. I. P.**

Ronse, drukk. L. Massez-Meert.