

Weest bedacht op hetgeen daarboven is en niet
op het aardsche, COL. III 2.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER FLAMAND

Zoon van

VITAL en MARIE VERSCHULDEN

geboren te Schoorisse den 14 Januari 1898 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 10 April 1937.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— « O » —

O Mensch wat is uw leven op aarde, broozer dan
'n riet, nietiger dan 'n wind. Vandaag zijt ge en
morgen zijt ge verdwenen. - Wat is ons leven op
aarde soms gevuld met ellende, lijden en bitterheid.

Maar juist daarin vinden we met de oogen van ons
geloof Gods vaderlijke bezorgdheid om ons, want al
die bitterheden leeren ons dat we niet geschapen zijn
voor de aarde, maar voor den hemel waar ons ware
Vaderhuis is. Zoo ook is 't leven van onze duurbare
overledene gemengd geweest met veel lijden maar
we hopen dat God hem juist terwille daarover voor
eeuwig in den hemel loonen zal.

Dierbare Ouders, Broeders, Zusters, Schoonbroe-
ders, Schoonzuster en Familie, mijn plots en vroeg
heengaan zal u met droefheid slagen, maar weest
niet troosteloos gelijk zij die geen hoop hebben; eens
zien we elkander levend terug bij God in den Hemel.
Dit weze uw troost. - Hebt dank voor uwe goede
zorgen en bidt opdat God mij in genade ontvange.
Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

HIJ RUSTE IN VREDE.

V. Portois Schoorisse.