

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

Albert BAUWENS

geboren te Zegelsem.

de 11 augustus 1900 en godvruchtig overleden
te Oudenaarde, de 24 mei 1956,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een man die de algemene achting genoot van al deze die hem kenden of die met hem omgingen. Hij was immers vlijtig bij het werk, zachtmoedig van karakter, vriendelijk en gedienstig in zijn omgang met zijn medemensen. Dat hij ook een deugdzaam man was heeft hij vooral getoond in zijn lijden. Een onbarmhartige ziekte heeft hem overvallen, die zijn kloek gestel spoedig ondermijnde en meesleepte. Pijnlijk was zijn ziekte en zij liet hem geen rust meer noch bij dag noch bij nacht; maar vooral ook smartelijk.... omdat hij niet de troost kende in eigen huis of door familiehanden te worden verzorgd. Toch kwam geen klacht over zijn lippen: alle heeft hij met kristelijke verduideligheid verdragen en grootmoedig geofferd aan God de Meester van het leven.

Ten volle mocht hij dan ook ondervinden en getuigen: « Heer, uw vertroosting hebben mijn ziel met vreugde vervuld naarmate de angsten en de smarten van mijn hart zich verdubbelden. » Ps. 93, 19.

Duurbare Familieleden, ik dank U voor de troost die uw bezoeken en uw aanwezigheid bij mijn lijdensbed mij hebben geschonken en voor de genegenheid mij aldus betoond. Eerwaarde Zusters, hoe zal ik U vergelden wat Gij voor mij in mijn pijnen en smarten hebt gedaan? Vooral toch wil ik U danken voor uw opbeurende woorden en voor de geestelijke steun mij zo kwistig verleend... Eén zaak wil ik U allen nog vragen: blijft mij de hulp schenken van een goed gebed en ik zal ook voor U ten beste spreken bij God, de vergelder van alle goedheid,

Mijn Jezus Barmhartigheid!
De vier akten

300 d. afl.
12 j. afl.

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.