

Ik was ellendig geworden, alle hoop van leven zag ik stilaan verdwijnen en rondom mij weenden al deze die ik beminde, omdat zij mij de gezondheid niet konden teruggeven. Ik stierf gaarne. Ik was bereid. Ik zal in den hemel beter zijn dan op dees aarde.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Marie-José Carbonnelle

teergeliefde dochter van

## Henri en Emilie MARYNS

geboren te Zegelsem,

den 4 December 1919 en er zacht ontslapen, den 2

November 1941, versterkt

door de H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Confrerie van het Heilig Hart, van de  
Voortplanting des Geloofs  
en van het Apostolaat des Gebeds.*

De Heer heeft mij uit de woelige wereldzee, binnengeleid in de veilige haven waar ik, vrij van de menigvuldige ellenden van een kortstondig leven, in het aanschouwen van mijnen God alle goed zal genieten. Ik heb dagelijks op mijn lijdensbed mijn ziele Hem opgedragen en ik geloof vastelijk dat ik, met Jezus gestorven, ook met Hem ten jongsten dage zal verrijzen. De goede God heeft mijn offer aanvaard tot voldoening van wat ik Hem mocht schuldig zijn.

Dierbare ouders, broeders en zusters, hebt dank om uwe liefdevolle zorgen en kammernissen. Gaarne had ik nog geleefd om eens voor U, Vader, voor U, Moeder, te kunnen werken. Onze Lieve Heer heeft het anders gewild. Troost U dus en schikt U naar zijn heilige wil. Ik zal U wederzien in den Hemel waar we niet meer van elkander zullen gescheiden worden. Bidt veel voor mij, ik zal voor U ook intusschen bidden.

Heilig hart van Jezus, ik betrouw op U!

300 dagen aflat,

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

