

De rechtvaardige, alhoewel door den dood verrast,
zal in vrede rusten. BOEK DER WIJSHEID.

Wees gegroet, o Maria, goede Moeder, troost der
stervenden, wees gegroet. Gij zijt de zekerste en
zoetste hoop mijner ziel. H. EPRHEM.



BID VOOR DE ZIEL

van

ALBERT CANTAERT

zoon van

Achiel & Nathalie Carobel

geboren te Zegelsem op 16 Januari 1916 en
te Hennuyères aan de gevolgen van een smartelijk
ongeval overleden op 19 October 1944.

— - o - —

Als eene bloem wier stengel wordt geknakt terwijl
ze pas ontlukt, zoo was zijn leven en zijn sterfuur.
De brave werkmán is altijd bereid om te sterven.
De overledene was een goede zoon en broeder.

Gij, o Heer, die de opperste Meester zijt, Gij die
geeft, en volgens uwe belofte terugneemt wat Gij
hebt gegeven, doet wel al wat Gij doet. Daarom on-
derwerpen wij onzen wil ten volle aan uw Wil. Wij
aanvaardden het kruis, dat Gij ons overzendt, uit
liefde tot U.

Lieve Ouders, Broeders en Zuster, pijnlijk is ons
afscheid, blijde en zoet zal zijn het wederzien in den
Hemel. Weent niet om mij. Bidt veel voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
300 dagen afaat.

R. I. P.

Dr. Portois SCHOORISSE.