

Onze Vader die in de hemelen zijt... uwen wil  
geschiede op de aarde als in den Hemel.

Matth. VI 9-10.



BID VOOR DE ZIEL VAN

**LEONIE DE BLEEKER**

weduwe van

***Frans DE SMET***

geboren te Segelsem, den 11 April 1859 en  
overleden te Elst, den 10 November 1914,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

=  
Lid van de Confrerie van 't H. Hert.

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren  
opgevoed bleef zij haar leven lang in den dienst  
van Godvolherden. Al wat haar overkwam verdroeg  
zij gewillig en bleef vol vrede en verdueligheid in  
het midden van hare pijnen.

Ja, de Heer heeft mij beproefd... in mijn lijden  
heb ik mij aan Zijnen goddelijken wil onderworpen  
en dat heeft mij getroost. Ja, goede God,  
hetgeen ik leed is voorbij maar hetgeen ik van U  
ga ontvangen zal eeuwig duren.

Bemindē Kinderen, dat de Heer u beloone voor  
de liefde die gij steeds uwe moeder hebt toege-  
dragen. Geeft uwe herten aan de droefheid niet  
over maar stelt al uw betrouwen op God ; Hij zal  
U troosten ; onze scheiding zal niet lang duren ;  
in den hemel zullen wij elkander wederzien.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
7 jaar en 7 quadr. afl.

Nederbrakel. - Dr. Wed. O. Van Nieuwenhove