

Het is heilzaam te weenen, maar nog heilzamer zich te verblijden, omdat zij levende is in 't gelukzalige leven. S. Bern.



Godvruchtig Aandenken

VAN MEVROUW

Maria Elisa De Staercke

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

PIETER VAN HOORDE

Lid van verscheidene kerkelijke Genootschappen
geboren te Segelsem den 10 September 1870
en godvruchtig overleden te Teralphene
den 12 Juli 1930,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was de beste der moeders, teeder en voorzichtig, beminnende haren echtgenoot en vol zorg voor hare kinderen. Wij hebben U gesmeekt, o Heer, haar leven te willen verlenen, maar Gij hebt ons ontnomen haar, die wij zoozeer liefhadden. De dood onzer moeder door-griefft ons hart. Maar uw H. Wil geschiede.

In zijne groote barmhertigheid roept God elken dag tot Hem de zielen, dan als ze 't best zijn voorbereid.

Wat zijn zij gelukkig, die Uwen naam liefhebben, o Maria, zij beven niet in het uur der dood. H. Bon.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, gij zijt nu wel bedroefd, maar troost u. God nam mij op in zijne glorie. De dag komt die ons weer vereenigen zal. Deze hoop moet uwe droefheid verzachten. Ik blijf u beminnen en zegenen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen afl.

De plechtige Lijkdienst en begrafenis hebben plaats gehad in de parochiale kerk van Teralphene, op Dinsdag 15 juli, te 9 1/2 uren.

Drukk. Henri Couck-Staels, Denderleëuw