

TOT ZALIG AANDENKEN AAN WELEERWAARDE

Broeder CASIMIRUS van ZEGELSEM

Minderbroeder-Kapucijn

(in de wereld Gerard GABRIELS)

geboren te Zegelsem 24 april 1910 ; ingekleed 15 januari 1928 ; Plechtig geprofest 9 november 1932 ; overleden 15 april 1960 (Goede Vrijdag) te Leuven (Kliniek Sint Jozef).

God tekent zijn vrienden met het kruis. Heer Jezus, als goud in de smeltkroes hebt Gij uw dienaar beproefd en als brandoffer aanvaard. Wat moet Uw genade krachtig in hem gewerkt hebben om zulk een langdurige en pijnlijke marteling zo heldhaftig, ja zo blijmoedig te verdragen tot op de dag van Uw komst.

Broeder Casimir, gij waart in de onopvallende eenvoud en de nederige verborgenheid van uw vroom gebeds- en arbeidsleven, maar vooral in uw heldhaftig gedragen martelaarschap een sterk-sprekend voorbeeld van kloosterlijk plichtbesef, van onberekenende broederlijke dienstbaarheid, bezorgde toewijding en Franciskaanse ridderlijke edelmoedigheid.

Met een ongeneeslijke, steeds verder kankerende wonde in de hals, bleef hij de grootste optimist. Niet hij kwam bij ons, neen : wij kwamen bij hem om troost, om levensmoed. Machteloos en hulpbehoevend tot de Heer hem eindelijk op Goede Vrijdag van zijn lichaamsboeien bevrijdde en zijn gelouterde ziel opvoerde naar de overvloedige weelde van de eeuwige hemelgeneugten ! « Ik verlang te sterven om naar de hemel te gaan ! » « Hemelse Vader, ik draag U mijn leven op met al mijn krankheden en kwellingen, in vereniging met het bitter Lijden van Kristus en de Smarten van Maria en ik aanvaard de dood voor de bekering van de zondaars en de volharding van de rechtvaardigen ! »

Dierbare Familie, Medebroeders, Vrienden en kennissen vooral E. Broeder Leodard die mij zeven jaar lang met de meeste toewijding omgeven hebt, Eerw. Zuster Estelle en Ziekenverpleegsters uit de kliniek van Leuven, hartelijk dank ! Ik dank u allen die mij bezocht, verzorgd, gesteund en opgebeurd en voor mij gebeden hebt. Ik bid voor u in de hemel.