

God, schenk allen aan wie gij het geloof hebt gegeven  
ook de vrede. Misboek

† BID VOOR DE ZIEL †  
van Mijnheer

## FRANCIES VAN DEN HAEZENVELDE

weduwnaar van Mevrouw

M A R I A R O O S

*Lid van het St-Franciskus Genootschap.*

Geboren te Zegelsem den 30 September 1865 en door God  
tot het eeuwig leven opgeroepen te  
Schorisse 20 der Mariamaand 1937.



« Zoo sterft 'n rechtvaardige. » Die woorden vielen ons van de lippen toen de duurzame overledene zijn ziel aan God teruggegeven had. Niets afschrikwekkend had de dood voor hem. Hoe immers zou hij vreezen vermits hij z'n God mocht te gemoet gaan beladen met de verdiensten van zijn voorbeeldig, eenvoudig, vroom en deugdzaam leven? Hij was 'n goede echtgenoot en 'n plichtbewust christen vader, wiens voorbeeld en deugd in 't hart van zijn kinderen blijft voortleven. Daarom ook hopen we dat zijn ontmoeting met God deze is geweest van den trouwen dienstknecht, die om wille van zijn getrouwheid in 't kleine nu is binnengelaten in het vreugderijk van den Heer.

Bemide *Kinderen, Schoonkinderen en Kleinkinderen*, op korte tijd is uwe liefde erg beproefd geworden en zijn harde slagen, die u beroofd hebben van het kostelijkste wat de aarde u geven kan, op uw hart gevallen. Maar uw leed en droefheid weze deze van 'n goede christen, gelaten en berustend in God die Vader is en wiens Hand niet slaat zonder te genezen. Liefde is sterker dan de dood en wij die op aarde naar Gods Wil voor u moesten zorgen zullen van uit den hemel over u blijven waken. God beware u m'n lieve kinderen en bidt en offert voor onze zielerust. Tot weerziens hierboven.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 7j. 7q.