

Weest tot den dood getrouw en Ik zal u de kroon
des levens geven,



BID VOOR DE ZIEL

van

Seraphina VAN DE VIJVER

weduwe van

Jean-Baptiste LABIAU

geboren te Michelbeke den 28 December 1859 en
godvruchtig overleden
te Zegelsem den 17 November 1937
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Kristene menschen mogen bedroefd zijn als duurzamen hen door den dood ontnomen worden, ja zelfs mogen zij tranen storten om hunne overledenen; maar het Geloof zal voorzeker die bedroefden troosten en de tranen stelpen door het gedacht dat zij die het leven en ons hebben verlaten, tot een beter leven zijn overgegaan.

Immers, rijk in verdiensten voor den hemel zijn degenen die hun leven hebben doorgebracht in de vrees des Heeren, in werken en zorgen voor hun kinderen, en sterven in volkomen onderwerping aan Gods H. Wil.

Met christelijke edelmoedigheid nam zij steeds aan, al wat de Heer haar overzond, steeds tevreden en geduldig in de smarten en beproevingen welke den levensavond brengen kan. Schenk daarom, o barmhartige Jezus aan uw trouwe dienares een genadig oordeel en het eeuwig loon der gelukzaligen in den hemel.

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten ik dank U voor uw liefdevolle zorgen en geduldige genegenheid. Dat God er U rijkelijk om loone. Blijft mijne ziel in uwe gebeden steeds in-dachtig.

Barmhartige Jezus geef hare ziel de eeuwige rust.

Vandendriessche-De Vleeschauer, Nederbrakel