

† Ter zalige gedachtenis van den
EERWAARDEN HEER

JOZEF-MARIA VERHAERT

geboren te BEVEREN-Waas, den 31 Oktober 1857.

Priester gewijd te Gent, den 11 Juni 1881.

Opvolgentlijk: onderpastoor te Poeke, Nazareth en Oosterzee.- Pastoor te Grammene, Klein - België (Holland 1914-1918), te ZEGELSEM, alwaar hij eervol ontslag nam den 10 Sept. 1934. Godvruchtig overleden te OUDENAARDE, den 27 Oktober 1937, versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid der drij Pauselijke Missiewerken.

De Heer had hem bekleed met wijsheid en voorzichtigheid ... de raad die hij gaf was een bron van leven ... hij was de troost der bedrukten, de vader der armen ... al zijn wegen waren vreedzaam..., hij beminde zijn volk, zijn volk beminde hem. Eecl. XXI 16.Reg. IV 29.

De eerwaarde afgestorvene was een nederige maar trouwe dienaar Gods. De Glorie van God en de zaligheid der zielen waren steeds het voorwerp van al zijn zorgen. Hij besteedde zijne beste krachten aan den luister van Gods Huis en schrok niet terug van den zwaren last van het bouwen eener nieuwe kerk.

Gedurende zijn lange priesterloopbaan heeft hij vele vreugdedagen gekend, maar ook harde beproevingen.

Onder den grooten oorlog werd hij verbannen uit zijn land en vluchtte naar Holland. Hij werd pastoor benoemd der belgische vluchtelingen. God alleen weet wat al goed hij daar heeft gedaan, hoeveel bedroefden getroost, hoeveel ongelukkigen bijgestaan.

Wel hem die armen en noodlijdenden hulpe biedt. Ps.xl. Zalig die leeft en sterft onder de bescherming van Maria. Duurbare bloedverwanten, hebt dank voor uwe geneugheid, voor de goede zorgen die gij mij zoo langdurig hebt gegeven, geliefde oud-parochianen gedenkt U mijner in uwe gebeden, ik zal voor U allen bidden bij den Heer. Eerwaarde bloedverwanten priesters, bidt voor mij aan het Altaar des Heeren.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

VAN DEN ABEELE, OUDENAARDE, TEL. 130

