

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Camiel Van de Weghe

Echtgenoot van Madame

Emilie Van Nieuwenhove

geboren te ELST den 21 September 1861 en  
overleden te HAUTMONT den 28 Nov. 1908,

VERSTERKT DOOR DE H.H. SACRAMENTEN.

God is tot mij gekomen door de beproevingen en ik ben tot Hem gegaan door het geloof.

Hij heeft lang en wel geleden wetende dat God zuivert door de beproevingen gelijk het goud geleverd wordt door het vuur; daarom ook heeft hij pijnen en ongemakken met veel moed gedragen.

Hij was zacht van inborst en vriendelijk van omgang en daarom ook telde hij vele vrienden.

Beminde Echtgenooten en Kinderen, het scheiden valt haastig; maar troost U in den Heer. Vergeet mij niet in uwe gebeden; gij, bijzonderlijk, mijn Broeder, wees mij indachtig aan den Outaer des Heeren.

Mijn Jesus, barmhertigheid I (109 dag. afl.)

R. I. P.