

O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons  
kennen, wat wij hier op aarde zijn. H. Alph.



**Ter Zalige Gedachtenis**

VAN DEN HEER

**Ludovicus-Josephus-Ursmarus D'HAESE**

ZOON VAN

**Mijnheer Petrus en Dame Elisa De Vos**

Student aan de Hoogeschool van Leuven

Geboren te Segelsem den 22 Augusti 1886,  
aldaar na eene langdurige ziekte  
godvruchtig in den Heer ontslapen op 7 Mei 1906

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



De vreugde van onshert is verdwenen, .. hierom  
heeft de droefheid ons hert vervuld en onze oogen  
met tranen overgoten. Hetgeen ons troost, O Heer  
is dat Gij het zoo gewild hebt. Uw wil geschiede  
en niet de onze.

Hij was godvruchtig, en van jongs af genegen  
tot het goed. Hij was een jongeling met een groot  
verstand, zijne krachten beantwoordden zijnen  
vljt niet, hij bezweek in den bloei der jaren, toen  
men van zijne bekwaamheid veel vruchten mocht  
verwachten... Onschuldig, verduuldig in zijn lijden  
en met volle betrouwen op God is hij gestorven.

Vaarwel! zeer lieve Ouders, ik dank U voor de  
liefde en de goede zorgen die ik van U ontvangen  
heb. Vaarwel! Beminde Broeders en Zusters,  
troost u in den Heer, aanbidt Gods wijze besluiten  
en wees mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne. (300 dag .afl.)

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijn heil.  
(300 dag .afl.)

R. I P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Markt.

