



**BID VOOR DE ZIEL**

van den Heer

**Ludovicus Vander Haegen,**

Schatbewaarder der Kerkfabriek,  
Schepen der gemeente sedert 1848,

Lid van het Armbestuur,

Lid van het dekanaal en parochiaal Katholijk  
Schoolcomiteit,

Lid der Landbouw-Commissie van Oost-Vlaanderen;

geboren te Segelsem den 4 November 1822  
en aldaar, versterkt door de HH. Sakramenten,  
overleden den 4 October 1880.

—♦♦—  
Heere, Gij hadt, in uwe goedertierenheid, kracht gegeven aan mijnen luister! *Met U, o Jesus, heb ik gezegd*: Laat de kinderen, en belet hen niet tot mij te komen: want voor de zulken is het rijk der hemelen. Gij verborgt uw aangezicht; en ik, ik sidderde. Zie toen ik in vrede was, Gij zondt mij de bitterste aller smerten over: maar ik riep tot U, o Heer: Vader, vergeef mij mijne schulden gelijk ik vergeef mijne schuldenaren; en ik smeekte mijnen God, en Gij hebt mijne ziel verlost opdat zij niet verloren ging, Gij hebt al mijne zonden achter U geworpen.

Ps. XXIX, 8 en 9.— Is. XXXVIII, 17.— MATT. XIX, 14.

Zalig is de mensch die acht neemt op de behoeftigen en armen, in het leven zal de Heer hem gelukkig maken, op zijn sterfbed zal Hij hem ter hulp komen, en na zijne dood zal Hij hem met de rechtveerdigen doen verrijzen.

Ps. XL. 2 & 4.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.  
7 jaren en 7 maal 40 dagen afaat.

R. I. P.

SOTTEGEM, L. VEKEMAN, BOEKDR.