

Barmhartige Jezus verleen aan de zielen des  
Vagevuurs de eeuwige rust. 300 dag. afl.



Zalige gedachtenis

VAN MIJNHEER

**Karel-Lodewijk Van Der Donckt**

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA-THERESIA VAN NIEUWENHOVE

geboren te Segelsem den 5 October 1827 en aldaar  
godvruchtig overleden den 23 Julij 1909.

Kerkmeester, oud Gemeenteraadslid vereerd met de Herin-  
nerings-Medalie en Lid van de Voortplanting van het geloof,

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Hij was eenvoudig, rechtschepen en goedhartig  
vreesde God en week af van het kwaad; daarom  
was hij bemind van God en van de menschen.

*Job. Eccl.*

Ik heb droeve en smertvolle nachten doorge-  
bracht. Dit is mijn troost dat God mij in het opleg-  
gen van kwellingen niet heeft gespaard en dat ik  
zijnen wil niet heb tegengesproken. *Job. 15.*

Mijne kinderen ik heb de uitgangen van mijn  
huis zorgvuldig bewaakt en mijn brood in ledigheid  
niet geëten, doet gelijk gij van mij geleerd hebt, ik  
laat u in de vrees des Heeren eert uwe Moeder  
bemint elkander en blijft in het goede volherden  
dan zal uwe hoop niet bedrogen wezen. Bidt voor  
mij want gij weet hoe ik voor u gezorgd, gearbeid  
en geleden heb. *Prov. Joan.*

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.