

Niemand heeft grooter liefde dan deze die zijn
leven geeft voor zijne vrienden. Job. xv. v. 13



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN MIJNHEER

JOSEPH DE VOS

ZOON VAN
VICTOR EN CONSTANCE DE MEULEMEESTER

geboren te Segelsem,
den 28 October 1892 en overleden te Kales
in Frankrijk den 24 October 1918.

Oefen u tot vroomheid, vroomheid is tot alles goed,
zegt de H. Paulus, voornamelijk voor den soldaat
in oorlog, want wat al gevaren, wat al ontberingen,
wat al vermoenissen, wat al pijnen en smerten heeft
hij niet onderstaan? Hoe bewonderenswaardig is hij
dus die alles, tot de dood toe met vroomheid en
christene gelatenheid geleden heeft. Hoe zeer ver-
dient hij onze achting en onze liefde, wezen wij hem
dus indachtig en vergeten wij hem nooit in onze
gebeden. Met recht mag hij met den H. man Job
uitroepen, ik weet dat mijn Verlosser leeft; op den
laatst den dag zal ik uit de aarde opstaan, ik zal we-
derom met mijn vel overtrokken worden, in mijn
lichaam zal ik mijnen God zien, denwelken, ik zelve
zien zal en mijne oogen zullen Hem aanschouwen,
deze hoop is neergelegd in mijn hert.

(uit het officie der dooden.)

Vaarwel lieve Ouders, beminde Broeders en Zus-
ters, als ik de dood zag naderen dacht ik aan u en
zei ik zal ze niet meer terug zien, dat viel mij hard,
maar ik heb die laatste beproevingen aan God opge-
dragen en Hem gevraagd om u allen te mogen
wederzien in den Hemel.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jps. Radys-Galle.



Zalig en Roemrijk aandenken

VAN MIJNHEER

JOSEPH DE VOS

Soldaat

bij het 4^e Regiment Jagers te voet.