

Ons kortstondig bestaan op deze aarde is nutteloos
indien we het niet gebruiken om het eeuwig leven
te winnen.

H. Aug.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Camiel VAN HAESEVELDE

weduwnaar van Mevrouw

Maria BAUWENS

geboren te Zegelsem, den 28 April 1884,

en er godvruchtig overleden den 4 Januari 1942.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de maatschappij der Oud-Strijders 1914-'18.

De vreeze des Heeren is de ware wijsheid en hij
alleen die het kwaad vlucht is verstandig. Job 28

Bemint de gerechtigheid en zoekt den Heer met
een eenvoudig hart: Mij openbaart zich aan degenen
die op Hem betrouwen.

B. der W.

Het is mijn troost dat de goede God mij in het
opleggen der kwellingen niet gespaard heeft en dat
ik dan zijn aanbiddelijke wil niet heb tegengespro-
ken.

Job IV-19

Heer, heb medelijden met mij volgens uwe groote
barmhartigheid. Uit de diepten mijner ellenden roep
ik tot U.

Ps. 50 en 129

Dierbare Zuster, Broeders en Bloedverwanten,
verplicht U te bidden voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl.)

