

Zalig zijn zij die vervolging lijden om de recht-
vaardigheid want het rijk der hemelen behoort
hun toe.

(Matt. V. 9.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EMIEL VAN DE MERGEL

ZOON VAN

Alfons en van Clemence ROUSSEAU

geboren te Oprakel, den 18 Mei 1894 en overleden
te Labry (Frankrijk), den 20 April 1917.

HIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

O Jezus niet mijn wil maar uw wil geschiede!
(H. Gertrudis.)

God heeft ze beproefd door het lijden, gelijk het
goud in den smeltoven, hij heeft ze aanvaard als
brandoffers, en welwillend zal hij op hen nederzien
wanneer hun tijd zal gekomen zijn. (Sap. III: 6. 7.)

O Mijne teerbemimde Ouders, Broeders, Zuster,
Bloedverwanten en Vrienden, ik begrijp uwe droef-
heid, want diep is de genegenheid die gij mij
toedraagt en groot is de beproeving die God ons
overzend. O hoe gaarne zou ik weder bij u willen
zijn... Mijn hart bloed als ik denk dat ik hier in
ballingschap moet sterven en dat mijne moeder bij
mij niet is om mijn lijden wat te verzachten, om mij
eenen laatsten zegen te geven en mijne stervende
oogen te sluiten. Nochtans onderwerp ik mij geheel
en gansch aan Gods wil. Ik heb voor ik vertrok
mijne ziel gereinigd en versterkt door eene goede
biecht en eene heilige communie ook ben ik gerust
en ik hoop dat de goede God mij weldra in zijnen
hemel zal opnemen waar wij elkander zullen weder-
vinden om nooit meer te scheiden. Intusschen weest
mij allen indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhertigheid. (300 d. afl.)

H. Franciscus-Xaverius. bid voor hem. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.