

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven.

O. u. o.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Pieter ROUSSEAU

wed. van

Mevrouw Henriette HAEGEMAN

echtgenoot van

Mevrouw Virginie VAN SNICK

geboren te Opbrakel den 10 October 1854 en godvruchtig overleden te St. Maria Oudenhove den 8 October 1942.

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden

Hij was lid van den H. Hartbond en andere godvruchtige genootschappen.

Onze goede vader is niet meer. Gansch zijn gezegend leven was één aaneenschakeling van zwoegen en opofferingen voor ons aller welzijn. Zijn voorbeeld van echte godsdienstigheid en trouwe vaderzorg hebben zich met zijn gezegend aandenken voor immer in onze harten gegrift.

O, hoe vurig werd hij bemind en geacht!

Hoe gaarne verzorgden we hem in zijn ouden dag. Hoe smartelijk valt ons zijn heengaan. Maar van hem leerden we in alle beproeving: "Heer, 't is Uw wil, en Uw wil geschiedde ..."

Dierbare Echtgenote, Kinderen en kleinkinderen, ik laat U in de vrees des Heeren: tracht er altijd in voort te leven met U altijd christelijk te gedragen. Vaart dan wel en leeft schoon! Tot wederziens bij God..

Intusschen bewaart trouw in uwe harten mijn aandenken en vooral vergeet mij niet in uw gebeden en H. H. Missen.

H. Hart, zaligheid van die in U hopen. O. u. o.

R. I. P.

Uitg. Leon Jooris, Faliestr. St. Maria-Oudenhove