

Zalig zij die in den Heer ontslepen, want hunne werken volgen hen.

ZALIGE † GEDACHTENIS  
van Mijnheer

LEON-DESIRÉ ALGOET,

echtgenoot van Mevrouw

JULIENNE CORNILDE,

*Wachtmeester der Rijkswacht-Geeraardsbergen.*

geboren te Aersele den 2 Februari 1904 en overleden  
te Geeraardsbergen den 26 Februari 1943,  
voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Hij was een trouwe en voorbeeldige echtgenoot, een goede en teerhartige vader, die steeds het welzijn van zijn hulsgezin heeft betracht.

Zijn zachtmoedig en vreedzaam karakter, zijn rechtschapen en minzame omgang, verwierven hem de achting en genegenheid van allen die hem kenden.

Stipt en nauwkeurig in de uitoefening van zijn ambt, genoot hij de achting van zijn oversten en strekte tot voorbeeld aan zijn wapenmakers, met wien hij in de beste verstandhouding leefde en die hem oprecht genegen waren.

't Zij God ons zegene, 't zij God ons beproeve, zijn H. Wil weze gebenedijd. Nav. Chr.

Teergeliefde echtgenoot, duurzaam kind, wij waren zòò gelukkig te zamen en de toekomst lachte ons toe. Helaas, de wreede dood onrukt mij, na een lange en pijnlijke ziekte, aan Uwe Liefde, wanneer ik nog lange jaren voor Uw geluk en welzijn wenschte te leven.

Doch Gods wil geschiede. Stel Uw betrouwen op den Heer, Hij zal U steun en sterkte geven. Wees mij immer indachtig in uwe gebeden.

Duurbare zuster, broeder, schoonvader, schoonzusters en schoonbroeders, ambtgenoten, vrienden en kennissen, aan allen mijn innigsten dank voor uwe bereidwillige hulp, waardoor gij in mijn laatste dagen mijn lijden hebt verzacht.

Gij hebt mij allen oprecht bemind; blijft mij uwe liefde toonen door voor mij te bidden.

Drukk. Pieraert, Geeraardsbergen

