

O Kruis van Jesus, in uw schaduw wil ik rusten  
en hopen. (Nav.)

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN MEVROUW

**CLARISSE BEERENS**

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

**ALFRED BRÉMILTS**

Geboren te Godveerdegem den 28 Maart 1892 en  
in de innigste gevoelens van godsvrucht  
overleden te Steenhuiuze den 8 October 1940,  
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,  
en den Apostolischen zegen.



Heer, ik heb groote en langdurige pijnen geleden  
in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des  
harten verdragen om uwentwille, overtuigd, dat wij,  
na met Christus te hebben geleden, ook met Hem  
zullen verheerlijkt worden.

Gelukkig hij, die acht geeft op den arme en ellen-  
dige; ten dage des onheils zal de Heer Hem redden.  
Psalm XL. 2.

Zij was een liefhebbende echtgenoot en een  
teedere bezorgde moeder. Zij heeft de ledigheid  
geschuwd en de ijdelheden der wereld veracht.  
Gesterkt door de veelvoudige Communie, in on-  
wankelbaar godsbetrouwen, heeft ze haar levens-  
taak vervuld, blijmoedig en steeds tevreden. Haar  
zachtheid en goedheid wonnen elkeen die met  
haar omging, haar schoone dood was een stichten-  
de opwekking tot christene gelatenheid.

Geliefde echtgenoot, die ik zoo vroeg moet ver-  
laten, troost U, eens zien wij elkander weer.

Duurbare kinderen, weze u de gedachtenis aan  
moeder een veilig licht in de donkerde en de stor-  
men van het leven; blijf steeds Christelijk, in op-  
rechtheid zonder schijn, zooals ik U ben voorgegaan.

Bemide familieleden heb dank om uwe zorgen,  
uw liefde is mij een groote steun geweest in de  
smartvolle uren; blijft van elkander houden en bidt  
voor mij.

---

Drukk. J. Vermeire-Vincke Statiestr. 36, Sottegem.

