

Barmhartige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

## BID VOOR + DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# REMI BAUWENS

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

## MATHILDE ROSCAM

geboren te Nederbrakel, den 1 September 1861 en  
aldaar godvruchtig overleden den 17 December 1929.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden*

---

Het leven van den mensch op aarde is als een schaduw, die na korte stonden verdwijnt. Zooals een orkaan de sterkste boomen ontworteld en ten gronde stort, zoo werd deze kloeke man na korte dagen ten grave gebracht. Daarom betrouw niet op uwe levenskrachten, want tegen het geweld der dood kan zich niemand wapenen; op hare zeisen staat geschreven: ik spaar noch jong, noch oud, ik kom onvoorziens en spaar niemand.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht in zijn leven te zijn, gelijk hij zou begeeren gevonden te worden in de uur zijner dood.

Th. a Kemp.

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer Hij hem zal rekening komen vragen.

H. Matth 24-46.

Maria was mijne hoop en mijn troost in de uur mijner dood.

H. Alph.

Vaartwel, duurbare Kinderen, ik moet U verlaten, ik hoopte nog lang voor U te leven en te werken. Gods H. Wil geschiede: Troost U eens zien wij mal-kander weder om nooit meer te scheiden. Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen binst mijne krankheid.

Gij allen Bloedverwanten en Vrienden die mij duurbaar waart toon mij uwe liefde met nu te bidden tot lafenis mijner ziel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.