

Het is een heilzaam en zalig gedacht voor de overledenen te bidden. 2 Mach. XII. 46.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# Alphonsine Beerens

Weduwe van Mijnheer

## ALFONS MISEREZ.

geboren te St Martens-Lierde den 15 Januari 1866 en er godvruchtig overleden den 31 Januari 1945, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een brave, voorzichtige en waakzame moeder, steeds bezorgd met het tijdelijke en geestelijke welzijn van hare kinderen. Den weg des Heeren heeft zij gevolgd, zonder er van af te wijken. Zij heeft ellendige dagen en nachten geteld. Zij werd beproefd door het lijden; de Heer pleegt immers zijne liefhebbende zielen door ze lastige en moeilijke wegen te doen doorgaan.

Hoe gelukkig is zij van verre het uur der dood te hebben zien naderen, want zoo heeft zij zich wel bereid om zalig te sterven, het is voor haar de kostelijkste der gratiën en voor de overlevenden de zoetste vertroosting. H. Aug.

Ik heb mijne hoop op U gesteld, o Heer; in uwe handen beveel ik mijnen geest. Ps. 30, 6.

María, deur des Hemels en troosteres der bedrukten, wees thans mijn voorspreekster bij den Oppersten Rechter.

Bemide kinderen, kleinkinderen, broeder, zusters en bloedverwanten, vaart wel, hebt dank voor uwe teedere en liefdevolle zorgen. Weest de lessen en voorbeelden uwer moeder indachtig en blijft mij gedenken in uwe gebeden. Gij vooral, mijne twee dochters, kloosterzusters, die ik zoo edelmoedig aan den Heer heb afgestaan, dient den Heer volmaakt en weest mij indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. »

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb