

Hare gedachtenis is in zegening. Eccl. X.L.V.I.



ZALIGE GEDACHTENIS

onzer welbeminde

MOEDER

Zuster Antonia

(JUFVROU FRANCISCA BEERENS).

Geboren te St Martens-Lierde den 22 Augustus 1826

Geprofest in het Klooster der Zusters

Franciscaners van Velsicque, den

6 October

1848

En Moeder gekozen, den 10 Juni

1877

Jubilarisse, den 11 October

1896

Vereerd met het burgerlijk kruis van 1ste klas,

En zeer godvruchtig overleden, den 2 Augustus

1910

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

—■—
Wees mij genaag, o Heer, volgens de grootheid
uwer bermhertigheid. Ps. L. 3.

Ik was verheugd in hetgeen mij gezeid werd: wij
zullen het huis des Heeren intreden.... om den naam
des Heeren te loven. Ps. C. XX. I. 1 en 4.

De dood is de overgang van den arbeid tot de rust,
van het gevaar tot de veiligheid, van 't ballingschap
tot het vaderland. H. Bern.

Ik smeek u.... dat gij wandelt weerdig van uwen
roep met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid,
met verdueligheid, elkander in liefde verdragende,
u beijverende om de eenheid des geestes te bewa-
ren in den band van den vrede. Eph. IV. I. 3.

Zoet hert van Maria, wees mijne behoudenis!
(300 d. afl. Pius IX 30 Sept. 1852).

R.

I.

P.

Sottegem, drukk, Haegeman-Cousy, Hoogstraat.