



Vroom aandenken aan  
**EERWAARDE PATER**

**STAF WELLEKENS**

Scholastiek van de Societeit van Jezus

geboren te Aalst	22 okt. 1935
novitlaat te Drongen	7 sept. 1953
eeuwige geloften aldaar	8 sept. 1955
overleden te Oostkamp	21 nov. 1965

Staf leefde voor Christus en door Hem :  
hij was goed, voor iedereen.

Hij hield zo echt van zijn familie. Van moeder en vader - wat was hij bezorgd geweest voor hem de laatste maanden - van zijn broers en zusters en van al de zijnen.

Hij beminde zijn medebroeders. Zij konden altijd bij hem terecht, ook en vooral als ze in de nood waren en zelf niets te geven hadden. Hij had altijd tijd. En zijn laatste reis deed hij om een van hen plezier te doen.

Hij hield van de mensen. De laatste weken was hij heel speciaal bezig met de vraag hoe hij dichterbij de mensen kon zijn, nu en later, om hen de Heer Jezus te leren kennen.

Staf laat een leegte, een die niemand zal vullen. Maar hij was zo goed, hij heeft zo trouw bemind, dat wij ons vooral dankbaar voelen : God heeft grote dingen gedaan, wij hebben dat in hem mogen zien. Wij weten zeker dat hij nu leeft bij de Vader, want «de liefde vergaat nimmer».