

De ouderdom is de kroon voor dezen die den weg der gerechtigheid bewandeld hebben.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Amelia ACHTERGAEL

Weduwe van Jan-Baptist CAMBIER

geboren te Moerbeke (Oost-Vlaanderen) den 26 Augustus 1826, en Godvruchtig overleden te Veeweyde-Anderlecht den 7 Mei 1917, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der stervenden onzer Moeder de de Heilige Kerk.

De krachten haar ontbrekende stierf zij in eenen gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd, zij had de volheid harer dagen bereikt. (B. D. SCHEPP. XXV. 8.

De Heer heeft haar beproefd gelijk het goud in het vuur, opdat hare verduldigheid tot voorbeeld zoude dienen, en vermits zij van hare kindsheid af altijd God gevreesd en zijne geboden onderhouden heeft toonde zij geene droefheid tegen God om het verdriet die haar overkwamd.

Zij was eene goede moeder, gansch verkleefd aan den Godsdienst, zij heeft hare kinderen den weg van eer en deugd door woord en voorbeeld aangeleerd. Zij wierd door God beloond want tot haren laatsten dag wierd zij met de teederste zorgen en liefde omringd.

Teergeliefde kinderen, vaartwel, ik dank u voor al de zorgen waarmede gij mij gedurende mijne langdurige en pijnlijke ziekte omringd hebt, de dood scheidt ons van elkander, doch weent niet gelijk dezen die geene hoop hebben, weihaast zullen wij elkander wederzien om nooit meer gescheiden te worden.

H. Hart van Jezus. Bescherm Belgeland.

Druk. L. Van Langendonck Anderlecht