

O. L. Vrouw van Bevingen, — Neyghembosch —
sta ons bij!

Het is een heilzaam gedacht voor de overledenen
te bidden opdat zij van hunne schulden ontslagen
worden. II Mach., XII, 46.



Wees in uwe gebeden indáchtig
de ziel van Mejuffer

MARIA-HORTENSIA ANCIAU

dochter van wijlen Mijnheer ALEXANDER
en Mevrouw CATHARINA CAMBIER,

*Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en van verscheidene Broederschappen.*

Zij was geboren te Overboelare den 30 Maart 1863,
en is aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den Vrijdag 22 Januari 1937, gesterkt door de HH.
Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het
geschied; de naam des Heeren zij gebenedijd. Job I.

Zalig is de mensch die altijd het uur van zijnen
dood voor oogen heeft en die zich alle dagen be-
reidt om te sterven. Thom. a Kemp.

Hoe talrijk ook de jaren zijn welke God den
mensch verleent op aarde, wat zijn zij vergeleken
bij de eeuwigheid? Hoe gelukkig en voorzichtig is
de mensch die zoo tracht te leven gelijk hij wenscht
bevonden te worden in het uur van den dood.

Vaartwel, mijne beste bloedverwanten, dank voor
uw goede zorgen. Ik betrouw op Gods barmhartig-
heid. Vergeet mij ook niet in uwe gebeden. En gij
vooral, mijn broeder, die priester des Heeren zijt,
gedenk mij aan het altaar in het H. Sacrificie der
mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dag. afl.
H. Aldegondis, patrones van Overboelare, b.v.o.
H. Margareta, patrones van Neyghem, b.v.o.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 24722.