

Dat haar zegen tot het einde toe op u ruste, de zegen eener moeder versterkt het huis der kinderen.  
(Eccl. III-10-11.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

**Maria-Elisabeth ANSIAU,**

weduwe van

**Mijnheer Benedictus COSYNS**

geboren te Overboulaere, den 21 Februari 1856 en er godvruchtig overleden den 22 November 1931.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

*Zij was lid van de Derde-Orde,  
van de confreriën der H. Barbara, Voortplanting  
des Geloofs, H. Kindsheid, Kruisweg en van al  
andere godvruchtige oefeningen.*

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon... Mijne kwaal was onherstelbaar, doch o Heer ! aan uwen goddelijken wil heb ik mij onderworpen.

Eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend kweet zij zorgvuldig de plichten van haren staat en leefde als eene ware christene moeder.

Voorbeeldige Derde-Ordellinge, naderde zij wekelijks, ja zelfs in de week tot de H. Tafel ; zij spaarde zich geen moeite tot vervulling van hare christelijke plichten en diende tot stichting van anderen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, besten dank voor uwe zorgen en genegenheid, vaartwel, bemint elkander, weest getrouw in den dienst des Heeren opdat Hij ons eens voor eeuwig vereenige in den hemel.

H. Hert van Jezus ik stel mijn betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

H. Franciscus de Sales, bid voor mij.  
-(100 d. afl.)

R. I. P.