

De ouderdom, die in de wegen der gerechtigheid gevonden wordt, is een eerekroon.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Mijnheer Dominicus Berlangé**

Weduwnaar van

**Mevrouw Anna-Maria Van Lul**

geboren te Herne den 26 Januari 1844

godvruchtig overleden te Overboelare den 15 Juli 1938

versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

Een rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen  
en de vrees des Heeren is hunne glorie.

Eccl. XXV 6.

De vrees des Heeren geleidde hem van zijne eerste jaren : vast in zijn geloof, eenvoudig en minzaam in zijn omgang, was hij van iedereen geacht en bemind.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde gelijk onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen vliegen als een schaduw over de aarde heen en wij verblijven er slechts een oogenblik.

Parab. XXIX 17.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen. God heeft mij een lang leven geschonken, maar ook daaraan is een einde gekomen; Ik heb het gebruikt om U tot voorbeeld te dienen en U voor te gaan in het kristelijk geloof. Ik dank U voor de zorgen waarmede gij mij de lasten van den ouden dag hebt trachten te verlichten. God zal er U voor loonen. Blijft mij echter steeds in uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

*Mollaert Geurts, Vredestraat 40. Geeraardsbergen*