

De mensch die zijn leven aan den Heer en aan den arbeid gewijd heeft, zal in vrede sterven.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CYRIEL BERNAERT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE LAUW

geboren te Overboelare, den 19 April 1874,
en er godvruchtig overleden den 12 Februari 1941,
voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart en van het Broederschap van den H. Franciscus-Xaverius.

De overledene was een overtuigd en vurig Katho-
liek, een goede vader en echtgenoot, die al zijn
kristelijke plichten nauwkeurig wist te volbrengen.

God heeft hem langdurig beproefd, maar te
midden van zijn lijden was hij kalm en aan de
goddelijke inzichten onderworpen. Hij bewaarde
den vrede in zijn lijden en de grootste verdueligheid
in al zijn smarten. Eccl. II 4.

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja
een schat voor die wel geleefd hebben, want die
God dient zal loon verwerven voor zijne beproeving-
en, zegen in zijn kwellingen en bermhertigheid
na zijn lijden.

Lieve echtgenote, troost U en stel uw betrouwen
op den Heer : Hij zal U helpen en vertroosten.
Bemide kinderen, onderhoudt wel vaders lessen
en voorbeelden : leeft godvruchtig en vergeet mij
niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.