

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik op den
laatsten dag uit de aarde zal verrijzen. Job 19-25.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ALFONS BORREMANS

Weduwnaar in 1^e huwelijk van Mevrouw

CATHARINA DE CLERCQ

en in 2^e huwelijk van Mevrouw

MARIA-VIRGINIA DE CLERCQ

geboren te Overboelare den 24 September 1876 en
er overleden den 21 Juli 1944,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Zalig is de mensch die in zijn hart den alzienden
God indachtig blijft ; in Gods heerlijkheid zal hij
rust vinden.

Hij was een vroom en rechtschapen man, geacht
en bemind om zijn minzamen handel, een deugd-
zame echtgenoot.

Mijn hulpeloze kwaal aanvaardde geen ge-
nezing : ik zag den bijstand der menschen, maar
die hielp niet. Het is geschied zooals het den Heer
behaagde, zijn H. Naam zij gezegend. Job. I 71.

Degene die het lijden en de ziekte met verduldig-
heid verdraagt, voltrekt de kroon welke God ons
bereidt in den hemel.

Vaartwel beminde bloedverwanten, ik had gerne
bij u gebleven, om u nog langer en meer te bemin-
nen. Hebt dank voor de zorgen en vertroosting
die gij mij in mijn ziekte en lijden verleend hebt...
Vaartwel en weest mij steeds indachtig in uwe
gebeden en Communiën. Hierboven in den Hemel
zullen wij malkander wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

*De familiën Borremans, De Clercq en
Vincke, danken U van harte voor de blij-
ken van kristelijke deelneming.*

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.