

Men moet de dooden ter hulpe komen, niet door tranen, maar door gebeden. Job XXIV.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

Gustaaf BORREMANS

echtgenoot van Mevrouw
Pharailde FRANÇOIS

geboren te Overboelare, den 9 Januari 1864, en godvruchtig overleden te St. Niklaas (Waas) den 25 Juli 1937, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Het is geschied volgens Gods wil, tegen Hem vermogen wij niets; met kristene gelatenheid onderwerpen wij ons aan zijn H. Wil.

De achtbare overledene was een trouwe echtgenoot en voorbeeldige vader en een goed christen.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon; doch o Heer, hetgeen ik geleden heb is voorbij, wat ik van U ontvagen zal is zonder einde, want de kwellingen die de Heer verzendt in dit leven, zijn middels tot ons geluk, om ons hiernamaals te sparen. Job, Jer., H. Aug.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, God heeft ons gescheiden en u diep beproefd; buigen wij het hoofd, Zijn besluiten zijn altijd heilig en wijs. Sterven is voor den christen ingaan tot een beter leven. Blijft mij in uwe gebeden gedenken, ik zal u ook niet vergeten. Bloedverwanten en vrienden, stort een gebed tot mijne zielerust als blijk uwer genegenheid..

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.

R. I. P.

Druk P. Broodcoorens-Radys, Overboelare.